

Århus Festuge – Til vands, til lands og i luften

Mandag d. 1. september var mandeklubben på rundtur i Århus Festuge.

25 ældre herrer havde fundet vej til mødestedet på Århus Havn.

Sammen med en skoleklasse eller to entrede vi en udflugtsbåd med en havnerundfart for øje.

En spændende tur hele havnen rundt med en guide, der kunne fortælle om de ting, som vi passerede, og som man ikke normalt hører om.

Lidt synd at højtaleranlægget ikke levede helt op til DSB-normen - meget vanskeligt at høre - endsige at forstå. (Skolebørnene gjorde det nu heller ikke lettere at nå ud til interesserede tilhørere.)

Men i alt en dejlig tur i et fantastisk dejligt vejr.

Efter vi igen at havde indtaget rollen som landkrabber, bevægede vi os til Pustervig, hvor en fadøl blev nydt i det fri i roligt tempo Derefter gjorde os beredt til den efterfølgende spadseretur til Godsbanen.

Vel ankommet hertil gik vi "i luften".

En del af taget på bygningen er lavet som en skrå betonflade, der ender i en spids og kan bestiges til fods.

Fra den øverste spids er der en glimrende udsigt over baneterrænet og den vestlige del af byen.

Under taget findes en café/restaurant, hvor vi indtog en velassorteret og velmagende frokostbuffet til en særdeles overkommelig pris.

Efter at have spist og hygget os lidt sammen fortsatte vi vandreturen til Den Gamle By.

Især den nye afdeling med 70'er-huse var tiltrækkende.

Nogle i selskabet kunne efter tidligere besøg anbefale konditoriet, hvor en kop kaffe, og for nogles vedkommende også et stykke kage, fuldendte dagens kulinariske oplevelser.

De visuelle oplevelser fik derefter igen "en på hatten".

Åbne butikker, lejligheder og et rockmuseum i kælderens var bestemt et besøg værd.

At vi kunne takke de højere magter for et fantastisk vejr hele dagen, var medvirkende til at et godt arrangement fik de rigtige rammer.

Det var en hel del oplevelser rigere, vi hen på eftermiddagen tog bussen hjem.

Jørn Sørensen